

Naturvandring 2015.

Naturvejleder Søren P. Sillehoved
Rosengade 9
3700 Rønne

Telefon: 56950859
Mobil: 40450742

E-mail: Sillehoved@os.dk

Alle de guidede ture på Bornholm koster 40.- kr. pr. deltager. Børn under 7 år er gratis. På turene til Christiansø er prisen 50.- kr. Her følger alle børn under 7 år med deres forældre gratis med den guidede tur, men dertil skal alle regnes med en billet til overfarten.

Alle vandreturene guides på dansk/nordisk.

Hele året kan der også aftales private vandreture og spændende foredrag til priser efter aftale. Kontakt mig venligst.

Mit offentlige program starter til påske.

Mandag den 30.marts kl. 10.00-12.30

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET VED PISSEBÆKKEN.

Mødested: P. Pladsen Vang Havn. 3790 Hasle. Der skal regnes med ujævnt terræn.

En af Bornholms smukkeste vandfald findes ved klippekysten nord for Vang. Med en intens stemning buldrer vandet ned over de stejle klipper og skaber et helt fantastisk natursceneri.

Skrænterne ved vandfaldet er også berømt for sine mange blomstrende blå anemoner i det tidlige forår.

Efter den flotte oplevelse fortsætter turen ud til det store åbne naturområde af Slotslyngen og oplever stejle fuglefjelde med ynglende alke og lomvier. Måske får vi også de lokale vandrefalke. Under alle omstændigheder har denne vandretur nogle meget flotte naturoplevelser og fantastiske udsigter til den nordvestbornholmske klippekyst og Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 30. marts kl. 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie.

Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jubede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 31.marts kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Kystvejen Tejn – Gudhjem. Helligdomsvej 3760. I nærheden af Kunstmuseet. Husk godt fodtøj.

Døndalen med sine høje og lodrette klippevægge har landets største vandfald, og samtidig en af øens smukkeste sprækkedale. Området er naturfredet. Den kalk- og næringsrige jordbund og de mange fugtige områder skaber en frodig underskov med et rigt planteliv med over 350 fundne arter. Med duften af ramsløg i vore næser går vi gennem det flotte naturområde til vandfaldet, og bagefter følger vi en mindre sti op over dalen og oplever det flotte vandfald fra andre vinkler. Under turen passerer vi også et privat område, hvor en tidligere ejer for mange år siden udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Vi ser blandt andet en kinesisk vandgran, og en flot californisk kæmpe fyr, der også kaldes mammut træ.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 1.april kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDEMOSEN.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershus vej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn.

Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov vandretur for børn og barnlige sjæle. Den spændende vandretur går først til en meget særpræget og frodig sprækkedal for foden af Hammershus. Bagefter forsætter turen gennem en gammel skov med mange krogede og underlige træer, og på et tidspunkt må vi smyge os gennem et underligt egetræ med mange stammer for at kunne fortsætte til troldenes mose. På turen finder vi penge træet hvor en ”trolde” har banket mønter i stammen, og vi hører sjove historier om trolde og gamle sagn, og naturligvis fortælles også historien om trolde ”krølle Bølle”.

En herlig tur med sjove historier, men der er også flotte naturoplevelser i vente, og endelig ser vi Hammershus fra nogle helt nye og meget spændende vinkler.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Skærtorsdag den 2.april kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en meget gammel hulvej, som fører op til murene af en borg fra jernalderen og den senere vikingetid.

På turen gennem skoven fortælles om Almindingsens historie, og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven meget mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv, og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrkede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Langfredag den 3.april kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge. Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det meget flotte landskab.

På turen kommer vi også op til det gamle Hammer Fyr og et gammelt stenbrud. Der fortælles om den bornholmske stenindustri og dens udvikling gennem tiden. Højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det meget smukke landskab.

Pris. 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 4.april kl. 10.00 -12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passerer en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring, og se den smukke klippekyst med det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til borgen finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på Hammershus. Her begynder en rundvisning på borgen og der fortælles om dens historie gennem middelalderen. På en særdeles underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvor sov soldaterne og hvad spiste og drak man i middelalderen. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper, og vi hører om deres historie.

Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors, og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Påskedag. Søndag den 5. april kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Denne vandretur er både en naturvandring og en byvandring. For vi skal også opleve byens smukke naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven ved mosen Gråmyr. Gennem en sprækkedal finder vi bagdøren til Gudhjems idylliske miljø, men inden da har vi set den smukke natur, og er blevet hvirvlet i områdets ældgamle historie. Utallige bautasten fortæller om Gudernes hjem og kongens by i jernalderen og den sikre havn i vikingetiden. Det store sildemarked i middelalderen og via silderøgeriernes storhedstid i 1900 er vi tilbage til turisternes Gudhjem. ”Gudhjem er skabt af det stof som drømme er skabt af”.

Der er et net af mærkelige og underlige myter omkring Gudhjem, men edderkoppen der spinder dette net har et kors på ryggen, og hedder Østerlars rundkirke.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

2. påskedag, mandag den 6.april kl. 10.00 – 12.00

OPLEV TROLDESKOVEN MED SILLEHOVED.

Mødested: Parkeringspladsen ved hotel Stammershalle, Søndre Strandvej 128 3760 Gudhjem.

På den lille vandretur skal vi opleve den smukke Troldekov med sine gamle krogede træer, store klippepartier og de mange kulturminde. Vi ser resterne af en gammel bjørnegrotte fra dengang for længe siden hvor der var en zoologisk have i skoven, men vi skal også finde mange blå anemoner. Men Troldeskoven er også botanisk berømt, for i skoven vokser der ikke mindre end 5 forskellige arter af anemoner. Mellem de mange klippepartier findes sære grotter, og alle træerne er bevoksede med stedsegrønne vedbend, så det ligner en rigtig urskov.

Der er også mange oldtidsminder i skoven. Her findes en gammel begravelses plads fra oldtiden og store bautasten, men ude i kystklippernes smukke overdrevslandskab er der endnu flere og stedets mest mærkelige oldtidsminde. Et astronomisk anlæg eller solur af sten fra jernalderen.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

2.påskedag, mandag den 6.april kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Manddag den 20.april kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge. Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det meget flotte landskab.

På turen kommer vi også op til det gamle Hammer Fyr og et gammelt stenbrud. Der fortælles om den bornholmske stenindustri og dens udvikling gennem tiden. Højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det meget smukke landskab.

Pris. 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 20.april kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 21. april kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På øerne ser vi også de eksotiske haver med sjældne træer, og små damme med nogle enorme frøer. Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de mange rugende edderfugle på rederne, og der fortælles om fæstningens historie, om de mange slaver, kaperkrigen og den gribende historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver næsten levende ved hjælp af spændende historier og anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø. Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 22. april kl. 10.00 – 12.00

OPLEV TROLDESKOVEN MED SILLEHOVED.

Mødested: Parkeringspladsen ved hotel Stammershalle, Søndre Strandvej 128 3760 Gudhjem.

På den lille vandretur skal vi opleve den smukke Troldekov med sine gamle krogede træer, store klippepartier og de mange kulturminder. Vi ser resterne af en gammel bjørnegrotte fra dengang for længe siden hvor der var en zoologisk have i skoven, men vi skal også finde mange blå anemoner. Men Troldeskoven er også botanisk berømt, for i skoven vokser der ikke mindre end 5 forskellige arter af anemoner. Mellem de mange klippepartier findes sære grotter, og alle træerne er bevoksede med stedsegrønne vedbend, så det ligner en rigtig urskov.

Der er også mange oldtidsminder i skoven. Her findes en gammel begravnings plads fra oldtiden og store bautasten, men ude i kystklippernes smukke overdrevslandskab er der endnu og områdets mest mærkelige oldtidsminde. Et astronomisk anlæg eller solur af sten fra jernalderen.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 23. april kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en meget gammel hulvej, som fører op til murene af en borg fra jernalderen og den senere vikingetid.

På turen gennem skoven fortælles om Almindingens historie, og hvordan Naturstyrelsen i dag må tilplante anderledes på grund af klimaændringer. Vi hører om skovens dyreliv, og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 24. april kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passerer en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring, og se den smukke klippekyst med det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne. Efter den lange opstigning til borgen finder vi en skjult bagdør, og står pludselig midt inde på Hammershus. Her begynder en rundvisning på borgen og der fortælles om dens historie gennem middelalderen. På en særdeles underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvor sov soldaterne og hvad spiste og drak man i middelalderen. På Hammershus var der rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg. Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper, og vi hører om deres historie.

Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors, og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 27.april kl. 10.00 -12.00.

OPLEV TROLDESKOVEN MED SILLEHOVED.

Mødested: Parkeringspladsen ved hotel Stammershalle, Søndre Strandvej 128 3760 Gudhjem.

På den lille vandretur skal vi opleve den smukke Troldekov med sine gamle krogede træer, store klippepartier og de mange kulturminde. Vi ser resterne af en gammel bjørnegrotte fra dengang for længe siden hvor der var en zoologisk have i skoven, men vi skal også finde mange blå anemoner. Men Troldekoven er også botanisk berømt, for i skoven vokser der ikke mindre end 5 forskellige arter af anemoner. Mellem de mange klippepartier findes sære grotter, og alle træerne er bevoksede med stedsegrønne vedbend, så det ligner en rigtig urskov.

Der er også mange oldtidsminde i skoven. Her findes en gammel begravelses plads fra oldtiden og store bautasten, men ude i kystklippernes smukke overdrevslandskab er der endnu flere og øens mest mærkværdige oldtidsminde. Et astronomisk anlæg eller solur af sten fra jernalderen.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 27.april kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk ”Flammen og Citronen”, som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 28.april kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsåler og tusindvis af ynglende alkefugle. Under den guidede tur besøges begge

beboede øer og de eksotiske haver med sjældne træer. Vi oplever de rugende edderfugle på rederne og små damme med store sjældne frøer, og hører om den gamle fæstnings historie med slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 29.april kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passeres en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde i Hammershus. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang. Der var også rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg på Hammershus.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 30.april kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsættningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passeres en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 4.maj kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge. Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det meget flotte landskab.

På turen kommer vi også op til det gamle Hammer Fyr og et meget gammelt stenbrud, og der fortælles om den bornholmske stenindustri historie gennem tiden. Højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det meget smukke landskab.

Pris. 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 4.maj kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk ”Flammen og Citronen”, som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 5.maj kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøges begge beboede øer med deres små haver med eksotiske sjældne træer. Vi oplever de rugende edderfugle på rederne og små damme med nogle store frøer. Der fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø. Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 6.maj kl. 10.00 – 11.00

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 6.maj kl. 13.00-15.00.

ANEMONETUR TIL JONS KAPEL OG BLÅSKINDSDALEN.

Mødested: Parkeringspladsen ved Jons Kapel. Sidevej landevejen Hasle – Allinge. 3790 Hasle.

Der skal regnes med kuperet terræn.

På denne dejlige vandretur skal vi opleve den flotte kyststrækning og den sagnomspundne klippe med navnet Jons Kapel. Vi ser også Blåskindsdalen der er en af øens smukkeste og mest særprægede sprækkedale med en utrolig smuk flora, og der er store bestande af hvide, blå og gule anemoner. Den sjældne svovlgule anemone findes også. Med lyden af syngende nattergale i øret vandrer vi gennem dalen og oplever de stejle klippepartier med en lille klukkende bæk, som laver små fald undervejs.

Store mængder af stedsegrønne vedbend på de væltede træstammer giver dalen et jungleagtigt syn.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 7.maj kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passeres en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 8.maj kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passeres en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se den smukke klippekyst og de særprægede klippepartier med navnet Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på Hammershus, hvor der er en rundvisning. Der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der også fortalt om forsvaret af den, hvordan sov man, og hvad spiste og drak folk dengang. Der var også rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg på Hammershus i middelalderen.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 11. maj kl. 10.00 – 12.00.

OPLEV TROLDESKOVEN MED SILLEHOVED.

Mødested: Parkeringspladsen ved hotel Stammershalle, Søndre Strandvej 128 3760 Gudhjem.

På den lette vandretur skal vi opleve den smukke Troldekov med sine smukke gamle krogede træer, store klippepartier og de mange kulturminde. Vi ser resterne af en gammel bjørnegrotte fra dengang for længe siden hvor der var en zoologisk have i skoven, men vi skal også finde de blå anemoner. I øvrigt er skoven botanisk berømt, for der vokser ikke mindre en 5 forskellige arter af anemoner med den meget sjældne blegblå som kun vokser der. Men Troldekoven er også eventyrlig på andre måder, for mellem de mange klipper er der store grotter, og træerne er beklædt med stedsegrønt vedbend, så det ligner en sær urskov.

Der er også mange oldtidsminde i skoven. Blandt andet en gravplads og flere store bautasten fra jernalderen, og ude i kystklippernes smukke overdrevslandskab er der endnu flere og stedets mest mærkelige minde fra oldtiden. Nemlig et astronomisk anlæg eller solur af sten fra jernalderen.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 11.maj kl. 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk ”Flammen og Citronen”, som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede

russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945, og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 12.maj kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og oplever de små haver med deres sjældne og eksotiske træer. Vi ser også mange rugende edderfugle og små damme med nogle store frøer. Der bliver undervejs fortalt om den gamle fæstnings historie, om slaverne, kaperkrige og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af de spændende historier og anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 13.maj kl. 10.00 – 11.00.

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 13.maj kl. 13.00 – 15.00

ANEMONETUR TIL JONS KAPEL OG BLÅSKINDSDALEN.

Mødested: Parkeringspladsen ved Jons Kapel. Sidevej landevejen Hasle – Allinge. 3790 Hasle.

Der skal regnes med kuperet terræn.

På denne dejlige vandretur skal vi opleve den flotte kyststrækning og den sagnomspundne klippe med navnet Jons Kapel. Vi ser også Blåskindsdalen der er øens smukkeste og mest særprægede

sprækkedal med en utrolig smuk flora og store bestande af hvide, blå og gule anemoner. Vi skal også finde den meget sjældne svovlgule anemone. Med lyden af syngende nattergale i øret vandrer vi gennem dalen og oplever de stejle klippepartier hvor en lille klukkende bæk danner små fald undervejs. Store mængder af stedsegrønne vedbend på de væltede træstammer giver dalen et jungleagtigt syn.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Kr. Himmelfarts dag. den 14.maj kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 15. maj kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDEMOSEN.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershus vej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn.

Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov vandretur for børn og barnlige sjæle. Den spændende vandretur går først til en meget særpræget og frodig sprækkedal for foden af Hammershus. Bagefter forsætter turen gennem en gammel skov med mange krogede og underlige træer, og på et tidspunkt må vi smyge os gennem et underligt egetræ med mange stammer for at kunne fortsætte til troldenes mose. På turen finder vi penge træet hvor en ”troll” har banket mønter i stammen, og vi hører sjove historier om trolde og gamle sagn, og naturligvis fortælles også historien om trolde ”krølle Bølle”.

En herlig tur med sjove historier, men der er også flotte naturoplevelser i vente, og endelig ser vi Hammershus fra nogle helt nye og meget spændende vinkler.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 16.maj kl. 10.00 -12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydskulptur i det meget flotte landskab.

På turen kommer vi også op til det gamle Hammer Fyr og et meget gammelt stenbrud. Der fortælles historier om den bornholmske stenindustri gennem tiden. Men højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke landskab.

Pris. 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Søndag den 17.maj kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passeres en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se den smukke klippekyst og de særprægede klippepartier med navnet Løve – og Kamelhovederne. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på Hammershus, hvor der er en rundvisning. Der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der også fortalt om forsvaret af den, hvordan sov man, og hvad spiste og drak folk dengang. Der var også rum med fjernvarme og biologiske renseanlæg på Hammershus i middelalderen.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 18.maj kl. 10.00 – 12.00.

OPLEV TROLDESKOVEN MED SILLEHOVED.

Mødested: Parkeringspladsen ved hotel Stammershalle, Søndre Strandvej 128 3760 Gudhjem.

På den lette vandretur skal vi opleve den smukke Troldekov med sine smukke gamle krogede træer, store klippepartier og de mange kulturminde. Vi ser resterne af en gammel bjørnegrotte fra dengang for længe siden hvor der var en zoologisk have i skoven, men vi skal også finde de blå anemoner. I øvrigt er skoven botanisk berømt, for der vokser ikke mindre en 5 forskellige arter af anemoner. Men Troldekoven er også eventyrlig på andre måder. For mellem de mange klipper er der store grotter og alle træerne er beklædt med stedsegrøn vedbend, så det ligner en sær urskov. Der er også mange oldtidsminde i skoven i form af store bautasten, og ude i kystklippernes smukke overdrevslandskab er der endnu flere store sten, og der findes også stedets mest mærkelige minde fra oldtiden. Nemlig et astronomisk anlæg eller solur af sten fra jernalderen.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Mandag den 18.maj kl. 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også

spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 19. maj kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og ser de mange små haver med sjældne eksotiske træer. Vi oplever de rugende edderfugle og små damme med store frøer. På turen fortælles om den gamle fæstnings historie, om alle slaverne, kaperkrigen og den tragiske beretning om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 20. maj kl. 10.00 – 11.00.

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 21. maj kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsættningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 22.maj kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet. Denne vandretur er både en naturvandring og en byvandring. For vi skal også opleve byens smukke naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven ved mosen Gråmyr. Gennem en sprækkedal finder vi bagdøren til Gudhjems idylliske miljø, men inden da har vi set den smukke natur, og er blevet hvirvlet i områdets ældgamle historie. Utallige bautasten fortæller om Gudernes hjem og kongens by i jernalderen og den sikre havn i vikingetiden. Det store sildemarked i middelalderen og via silderøgeriernes storhedstid i 1900 er vi tilbage til turisternes Gudhjem. ”Gudhjem er skabt af det stof som drømme er skabt af”.

Der er et net af mærkelige og underlige myter omkring Gudhjem, men edderkoppen der spinder dette net har kors på ryggen og hedder Østerlars rundkirke.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 23.maj kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passerer en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

2.pinsedag mandag den 25.maj kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Kystvejen Tejn – Gudhjem. Helligdomsvej 3760. I nærheden af Kunstmuseet. Husk godt fodtøj.

Døndalen med sine høje og lodrette klippevægge har landets største vandfald og den er en af øens smukkeste sprækkedale. Området er naturfredet. Den kalk- og næringsrige jordbund og mange fugtige områder skaber en frodig underskov og der er et rigt planteliv med over 350 fundne arter. Med duften af ramsløg i vore næser går vi gennem det flotte naturområde til vandfaldet, og bagefter følger vi en mindre sti op over dalen og oplever vandfaldet fra andre vinkler. Under turen passerer vi også et privat område, hvor en tidligere ejer for mange år siden udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Vi ser blandt andet en kinesisk vandgran, og en flot californisk kæmpe fyr, der også kaldes mammut træ.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 26.maj kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de små haver med eksotiske sjældne træer. Der er også damme med store frøer. På turen fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske beretning om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 27.maj kl. 10.00 – 11.00.

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 27.maj kl. 13.00 – 15.00.

ANEMONETUR TIL JONS KAPEL OG BLÅSKINDSDALEN.

Mødested: Parkeringspladsen ved Jons Kapel. Sidevej landevejen Hasle – Allinge. 3790 Hasle.

Der skal regnes med kuperet terræn.

På denne dejlige vandretur skal vi opleve den flotte kyststrækning og den sagnomspundne klippe med navnet Jons Kapel. Vi ser også Blåskindsdalen der er øens smukkeste og mest særprægede sprækkedal med en utrolig flot flora og store bestande af hvide, blå og gule anemoner. Den sjældne svovlgule anemone findes også. Med lyden af syngende nattergale i øret vandrer vi gennem dalen og oplever de stejle klippepartier hvor en lille klukkende bæk løber og laver små fald undervejs. Store mængder af stedsegrønne vedbend på de væltede træstammer giver dalen et jungleagtigt syn.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 28.maj kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvej 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsættningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 29. maj kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passerer en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Lørdag den 30.maj kl. 10.00 – 15.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Kystvejen Tejn – Gudhjem. Helligdomsvej 3760. I nærheden af Kunstmuseet. Husk godt fodtøj.

Døndalen med sine høje og lodrette klippevægge har landets største vandfald og den er en af øens smukkeste sprækkedale. Området er naturfredet. Den kalk- og næringsrige jordbund og mange fugtige områder skaber en frodig underskov og der er et rigt planteliv med over 350 fundne arter. Med duften af ramsløg i vore næser går vi gennem det flotte naturområde til vandfaldet, og bagefter følger vi en mindre sti op over dalen og oplever vandfaldet fra andre vinkler. Under turen passerer vi også et privat område, hvor en tidligere ejer for mange år siden udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Vi ser blandt andet en kinesisk vandgran, og en flot californisk kæmpe fyr, der også kaldes mammut træ.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 1.juni kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Denne vandretur er både en naturvandring og en byvandring. For vi skal også opleve byens smukke naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven ved mosen Gråmyr. Gennem en sprækkedal finder vi bagdøren til Gudhjems idylliske miljø, men inden da har vi set den smukke natur, og er blevet hvirvlet i områdets ældgamle historie. Utallige bautasten fortæller om Gudernes hjem og kongens by i jernalderen og den sikre havn i vikingetiden. Det store sildemarked i middelalderen og via silderøgeriernes storhedstid i 1900 er vi tilbage til turisternes Gudhjem. ”Gudhjem er skabt af det stof som drømme er skabt af”.

Der er et net af mærkelige og underlige myter omkring Gudhjem, men edderkoppen der spinder dette net har kors på ryggen og hedder Østerlars rundkirke.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 1.juni kl. 16.00 -18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 2. juni kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de eksotiske haver med sine sjældne træer. Der er også små damme med nogle store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 3. juni kl. 10.00 – 11.00.

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 4. juni kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens

historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 5.juni kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passerer en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 8.juni kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det meget flotte landskab.

På turen kommer vi også op til det gamle Hammer Fyr, og hører om dets historie, og senere ser vi et gammelt stenbrud, og der fortælles om den bornholmske stenindustri historie. Højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke landskab.

Pris. 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 8.juni kl. 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader

med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 9.juni kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de små haver med deres sjældne træer. Der er også damme med store frøer.

Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 10. juni kl. 10.00 – 11.00.

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 11. juni kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 12.juni kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Kystvejen Tejn – Gudhjem. Helligdomsvej 3760. I nærheden af Kunstmuseet. Husk godt fodtøj.

Døndalen med sine høje og lodrette klippevægge har landets største vandfald og den er en af øens smukkeste sprækkedale. Området er naturfredet. Den kalk- og næringsrige jordbund og mange fugtige områder skaber en frodig underskov og der er et rigt planteliv med over 350 fundne arter. Med duften af ramsløg i vore næser går vi gennem det flotte naturområde til vandfaldet, og bagefter følger vi en mindre sti op over dalen og oplever vandfaldet fra andre vinkler. Under turen passerer vi også et privat område, hvor en tidligere ejer for mange år siden udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Vi ser blandt andet en kinesisk vandgran, og en flot californisk kæmpe fyr, der også kaldes mammut træ.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 13.juni kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passerer en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 15.juni kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Denne vandretur er både en naturvandring og en byvandring. For vi skal også opleve byens smukke naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven ved mosen Gråmyr.

Gennem en sprækkedal finder vi bagdøren til Gudhjems idylliske miljø, men inden da har vi set den smukke natur, og er blevet hvirvlet i områdets ældgamle historie. Utallige bautasten fortæller om Gudernes hjem og kongens by i jernalderen og den sikre havn i vikingetiden. Det store sildemarked i middelalderen og via silderøgeriernes storhedstid i 1900 er vi tilbage til turisternes Gudhjem.

”Gudhjem er skabt af det stof som drømme er skabt af”.

Der er et net af mærkelige og underlige myter omkring Gudhjem, men edderkoppen der spinder dette net har kors på ryggen og hedder Østerlars rundkirke.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 15.juni kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie.

Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 16.juni kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de små haver med deres sjældne træer. Der er også damme med store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.
Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Torsdag den 18.juni kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 19.juni kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Kystvejen Tejn – Gudhjem. Helligdomsvej 3760. I nærheden af Kunstmuseet. Husk godt fodtøj.

Døndalen med sine høje og lodrette klippevægge har landets største vandfald og den er en af øens smukkeste sprækkedale. Området er naturfredet. Den kalk- og næringsrige jordbund og mange fugtige områder skaber en frodig underskov og der er et rigt planteliv med over 350 fundne arter. Med duften af ramsløg i vore næser går vi gennem det flotte naturområde til vandfaldet, og bagefter følger vi en mindre sti op over dalen og oplever vandfaldet fra andre vinkler. Under turen passerer vi også et privat område, hvor en tidligere ejer for mange år siden udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Vi ser blandt andet en kinesisk vandgran, og en flot californisk kæmpe fyr, der også kaldes mammut træ.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 20.juni kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passeres en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 22.juni kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passeres stejle fuglefjelde med ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det meget flotte landskab.

På turen kommer vi også op til det gamle Hammer Fyr, og hører om dets historie, og senere ser vi et gammelt stenbrud, og der fortælles om den bornholmske stenindustris historie. Højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke landskab.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 22.juni kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 23.juni kl. 10.00 – 15.00
OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.
En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de eksotiske haver med sjældne træer. Der er også små damme med store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.
Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 24. juni kl. 10.00 – 11.00.
MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 25.juni kl. 10.00 – 12.00
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 26.juni kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Denne vandretur er både en naturvandring og en byvandring. For vi skal også opleve byens smukke naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven ved mosen Gråmyr.

Gennem en sprækkedal finder vi bagdøren til Gudhjems idylliske miljø, men inden da har vi set den smukke natur, og er blevet hvirvlet i områdets ældgamle historie. Utallige bautasten fortæller om Gudernes hjem og kongens by i jernalderen og den sikre havn i vikingetiden. Det store sildemarked i middelalderen og via silderøgeriernes storhedstid i 1900 er vi tilbage til turisternes Gudhjem.

”Gudhjem er skabt af det stof som drømme er skabt af”.

Der er et net af mærkelige og underlige myter omkring Gudhjem, men edderkoppen der spinder dette net har kors på ryggen og hedder Østerlars rundkirke.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 27.juni kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passeres en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 29. juni kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDEMOSEN.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershus vej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov vandretur for børn og barnlige sjæle. Den spændende vandretur går først til en meget særpræget og frodig sprækkedal for foden af Hammershus. Bagefter forsætter turen gennem en gammel skov med mange krogede og underlige træer, og på et tidspunkt må vi smyge os gennem et underligt egetræ med mange stammer for at kunne fortsætte til troldenes mose. På turen finder vi

penge træet hvor en ”troll” har banket mønter i stammen, og hører mange spændende historier om trolde og gamle sagn, og naturligvis fortælles også historien om trolden ”krølle Bølle”.

En herlig tur med sjove historier, men der er også flotte naturoplevelser i vente, og endelig ser vi Hammershus fra nogle helt nye og meget flotte vinkler.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 29. juni kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 30.juni kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de eksotiske haver med sjældne træer. Der er også små damme med store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og sjove anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Torsdag den 2.juli kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsættningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 3. juli kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de eksotiske haver med sjældne træer. Der er også små damme med store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og sjove anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 4. juli kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passerer en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Søndag den 5.juli kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de eksotiske haver med sjældne træer. Der er også små damme med store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og sjove anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 6.juli kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDEMOSEN.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershus vej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov vandretur for børn og barnlige sjæle. Den spændende vandretur går først til en meget særpræget og frodig sprækkedal for foden af Hammershus. Bagefter forsætter turen gennem en gammel skov med mange krogede og underlige træer, og på et tidspunkt må vi smyge os gennem et underligt egetræ med mange stammer for at kunne fortsætte til troldenes mose. På turen finder vi penge træet hvor en ”trolde” har banket mønter i stammen, og hører mange spændende historier om trolde og gamle sagn, og naturligvis fortælles også historien om trolde ”krølle Bølle”.

En herlig tur med sjove historier, men der er også flotte naturoplevelser i vente, og endelig ser vi Hammershus fra nogle helt nye og meget flotte vinkler.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 6.juli kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie.

Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 7.juli kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de eksotiske haver med sjældne træer. Der er også små damme med store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og sjove anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 9.juli kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 10.juli kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de eksotiske haver med sjældne træer. Der er også små damme med store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og sjove anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 11.juli kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passeres en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Søndag den 12.juli kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de eksotiske haver med sjældne træer. Der er også små damme med store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og sjove anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 13.juli kl. 10.00 – 15.00

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDEMOSEN.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershus vej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov vandretur for børn og barnlige sjæle. Den spændende vandretur går først til en meget særpræget og frodig sprækkedal for foden af Hammershus. Bagefter forsætter turen gennem en gammel skov med mange krogede og underlige træer, og på et tidspunkt må vi smyge os gennem et underligt egetræ med mange stammer for at kunne fortsætte til troldenes mose. På turen finder vi penge træet hvor en ”troll” har banket mønter i stammen, og hører mange spændende historier om trolde og gamle sagn, og naturligvis fortælles også historien om trollden ”krølle Bølle”.

En herlig tur med sjove historier, men der er også flotte naturoplevelser i vente, og endelig ser vi Hammershus fra nogle helt nye og meget flotte vinkler.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 13.juli kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 14.juli kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de eksotiske haver med sjældne træer. Der er også små damme med store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og sjove anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 16.juli kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 17.juli kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de eksotiske haver med sjældne træer. Der er også små damme med store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og sjove anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 18.juli kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passeres en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Søndag den 19.juli kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de eksotiske haver med sjældne træer. Der er også små damme med store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og sjove anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 20.juli kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDEMOSEN.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershus vej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov vandretur for børn og barnlige sjæle. Den spændende vandretur går først til en meget særpræget og frodig sprækkedal for foden af Hammershus. Bagefter forsætter turen gennem en gammel skov med mange krogede og underlige træer, og på et tidspunkt må vi smyge os gennem et underligt egetræ med mange stammer for at kunne fortsætte til troldenes mose. På turen finder vi penge træet hvor en ”trolde” har banket mønter i stammen, og hører mange spændende historier om trolde og gamle sagn, og naturligtvis fortælles også historien om trolden ”krølle Bølle”.

En herlig tur med sjove historier, men der er også flotte naturoplevelser i vente, og endelig ser vi Hammershus fra nogle helt nye og meget flotte vinkler.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 20.juli kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 21.juli kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de eksotiske haver med sjældne træer. Der er også små damme med store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og sjove anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 23.juli kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 24.juli kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de eksotiske haver med sjældne træer. Der er også små damme med store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og sjove anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 25. juli kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passerer en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Søndag den 26. juli kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur på Christiansø er en meget stor oplevelse, for dette miljø findes ingen andre steder i verden. Hvis vejret er til det laver vi også ”Sæl Safari” hvor skibet sejler langsomt forbi nogle små skær med mange store gråsæler og tusindvis af ynglende alkefugle. På den guidede tur besøger vi begge beboede øer og ser de eksotiske haver med sjældne træer. Der er også små damme med store frøer. Undervejs fortælles om den gamle fæstnings historie, og om slaverne, kaperkrigen og den tragiske historie om Danmarks første politiske fange.

De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af spændende historier og sjove anekdoter. Den guidede tur varer 2 timer – der er en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling: Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 27. juli kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDEMOSEN.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershus vej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov vandretur for børn og barnlige sjæle. Den spændende vandretur går først til en meget særpræget og frodig sprækkedal for foden af Hammershus. Bagefter forsætter turen gennem en gammel skov med mange krogede og underlige træer, og på et tidspunkt må vi smyge os gennem et underligt egetræ med mange stammer for at kunne fortsætte til troldenes mose. På turen finder vi penge træet hvor en ”trolde” har banket mønter i stammen, og hører mange spændende historier om trolde og gamle sagn, og naturligvis fortælles også historien om trolden ”krølle Bølle”.

En herlig tur med sjove historier, men der er også flotte naturoplevelser i vente, og endelig ser vi Hammershus fra nogle helt nye og meget flotte vinkler.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 27. juli kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 28. juli kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00 – hjem 15.00.

En tur til Christiansø burde alle mennesker opleve, for dette miljø findes ikke andre steder i verden. Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler. Et enestående syn med 3 meter lange sæler på nærmeste hold. På øerne er der også små idylliske haver med eksotiske træer, og damme med meget store og sjældne frøer.

På den guidede tur ser vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.

Om slavernes liv, kaperne og Danmarks første politiske fange.

De gamle huse, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsreservation Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 30. juli kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 31. juli kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler. En enestående oplevelse med 3 meter lange sæler på nærmeste hold. På øerne er der også små idylliske haver med eksotiske træer, og damme med meget store og sjældne frøer.

Under den guidede tur ser vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.

Om slavernes liv, kapere og Danmarks første politiske fange.

De gamle huse, mure og bastioner bliver næsten helt levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling : Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 1. august kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passeres en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Søndag den 2. august klokken 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsåler. En enestående oplevelse med 3 meter lange sæler på nærmeste hold. På øerne er der også små idylliske haver med eksotiske træer, og damme med meget store og sjældne frøer.

Under den guidede tur ser vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.

Om slavernes liv, kapere og Danmarks første politiske fange.

De gamle huse, mure og bastioner bliver næsten helt levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En pragtfuld oplevelse for hele familien.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling : Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 3. august kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDEMOSEN.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershus vej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov vandretur for børn og barnlige sjæle. Den spændende vandretur går først til en meget særpræget og frodig sprækkedal for foden af Hammershus. Bagefter forsætter turen gennem en gammel skov med mange krogede og underlige træer, og på et tidspunkt må vi smyge os gennem et underligt egetræ med mange stammer for at kunne fortsætte til troldenes mose. På turen finder vi penge træet hvor en ”trolde” har banket mønter i stammen, og hører mange spændende historier om trolde og gamle sagn, og naturligvis fortælles også historien om trolde ”krølle Bølle”.

En herlig tur med sjove historier, men der er også flotte naturoplevelser i vente, og endelig ser vi Hammershus fra nogle helt nye og meget flotte vinkler.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 3. august kl. 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 4. august kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i hele verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler. En enestående oplevelse med 3 meter lange sæler på nærmeste hånd. På øerne er der også idylliske haver med eksotiske træer, og små damme med meget store og sjældne frøer.

Under den guidede tur ser vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.

Om slavernes hårde liv, kaperne og Danmarks første politiske fange.

De gamle huse, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af sjove fortællinger og anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En herlig oplevelse for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Tilmelding: Christiansøfarten 5648 5176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 5. august kl. 10.00 – 11.00.

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store

problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 5. august klokken 13.00 – 15.00

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge. Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjælde med ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det meget flotte landskab.

På turen kommer vi også op til det gamle Hammer Fyr, og hører om dets historie, og senere ser vi et gammelt stenbrud, og der fortælles om den bornholmske stenindustri historie. Højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke landskab.

Pris. 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 6. august kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 7. august kl. 10.00 – 15.00.

MED SILLEHOVED TIL CHRISTIANSØ.

Mødested. Gudhjem Havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00 – hjem 15.00.

En tur til Christiansø burde alle mennesker opleve, for dette miljø findes ikke andre steder i verden. Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler. En enestående oplevelse med 3 meter lange sæler på nærmeste hånd. På øerne er der idylliske haver med eksotiske træer, og små damme med meget store og sjældne frøer.

Under den guidede tur ser vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.

Om slavernes liv, kapere og Danmarks første politiske fange.

De gamle bygninger, mure og bastioner bliver næsten levende ved hjælp af sjove anekdoter.

En herlig tur for hele familien.

Den guidede tur varer 2 timer, der bliver 1 time på egen hånd.

Pris. 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling Christiansøfarten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 8. august kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passeres en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Søndag den 9. august kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Gudhjem 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i hele verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler. En enestående oplevelse med 3 meter lange sæler på nærmeste hånd. På øerne er der idylliske haver med eksotiske træer, og små damme med meget store og sjældne frøer.

På den guidede tur ser vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.

Om slavernes liv, kaperne og Danmarks første politiske fange.

De gamle huse, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af sjove fortællinger og anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

En herlig oplevelse for hele familien.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling Christiansøfarten 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 10. august kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Denne vandretur er både en naturvandring og en byvandring. For vi skal også opleve byens smukke naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven ved mosen Gråmyr.

Gennem en sprækkedal finder vi bagdøren til Gudhjems idylliske miljø, men inden da har vi set den smukke natur, og er blevet hvirvlet i området ældgamle historie. Utallige bautasten fortæller om Gudernes hjem og kongens by i jernalderen og den sikre havn i vikingetiden. Det store sildemarked i middelalderen og via silderøgeriernes storhedstid i 1900 er vi tilbage til turisternes Gudhjem.

”Gudhjem er skabt af det stof som drømme er skabt af”.

Der er et net af mærkelige og underlige myter omkring Gudhjem, men edderkoppen der spinder dette net har kors på ryggen og hedder Østerlars rundkirke.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 10. august kl. 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 11. august kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i hele verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsåler. En enestående oplevelse med næsten 3 meter lange sæler på nærmeste hold.

På øerne er der også yndige haver med eksotiske træer, og små damme med store sjældne frøer.

Under de guidede tur besøger vi begge beboede øer og hører om fæstningens spændende historie.

Om slaverne, kaperne og Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af sjove fortællinger og anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Tilmelding: Christiansøfarten 5648 5176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 12. august kl. 10.00 – 11.00.

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en

æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 12. august kl. 13.00 – 16.00

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passeres stejle fuglefjelde med ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det meget flotte landskab.

På turen kommer vi også op til det gamle Hammer Fyr, og hører om dets historie, og senere ser vi et gammelt stenbrud, og der fortælles om den bornholmske stenindustris historie. Højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke landskab.

Pris. 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 13. august kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsættningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passeres en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 14. august kl. 10.00 – 15.00.

MED SILLEHOVED TIL CHRISTIANSØ.

Mødested. Billetkontoret ved Gudhjem Havn. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Tilbage 15.00.

En tur til Christiansø burde alle mennesker opleve. For dette miljø findes ikke andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, hvor skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler. Et enestående syn med næsten 3 meter lange sæler på nærmeste hold. På øerne er der også haver med eksotiske træer, og små damme med meget store og sjældne frøer.

På den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.

Om slavernes liv, kapernes og om Danmarks første politiske fange.

De gamle huse, mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af sjove anekdoter og historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der bliver en time på egen hånd.

Pladsbestilling Christiansøfarten 56485176.
Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet.
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 15. august kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passeres en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 17. august kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Denne vandretur er både en naturvandring og en byvandring. For vi skal også opleve byens smukke naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven ved mosen Gråmyr. Gennem en sprækkedal finder vi bagdøren til Gudhjems idylliske miljø, men inden da har vi set den smukke natur, og er blevet hvirvlet i områdets ældgamle historie. Utallige bautasten fortæller om Gudernes hjem og kongens by i jernalderen og den sikre havn i vikingetiden. Det store sildemarked i middelalderen og via silderøgeriernes storhedstid i 1900 er vi tilbage til turisternes Gudhjem. ”Gudhjem er skabt af det stof som drømme er skabt af”.

Der er et net af mærkelige og underlige myter omkring Gudhjem, men edderkoppen der spinder dette net har kors på ryggen og hedder Østerlars rundkirke.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 17. august kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie.

Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Tirsdag den 18. august kl. 10.00 – 15.00.

MED SILLEHOVED TIL CHRISTIANSØ.

Mødested: Billetkontoret ved havnen i Gudhjem. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem 15.00.

En tur til Christiansø burde alle mennesker opleve, for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsåler. En enestående oplevelse med 3 meter lange sæler på nærmeste hånd. På øerne findes mange idylliske haver med eksotiske træer og små damme med store sjældne frøer.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie. Om slaverne, kaperne og Danmarks første politiske fange. De mange bygninger, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer, der bliver 1 time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Pladsbestilling Christiansøfarten 56485176.

Leder: naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 19. august kl. 10.00 – 11.00.

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 19. august kl. 13.00 – 15.00.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge. Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det meget flotte landskab. På turen passerer det gamle Hammer Fyr og et gammelt og forladt stenbrud, hvor der fortælles om den bornholmske stenindustri historie. Højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke landskab.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 20. august kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsættningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Freitag den 21. august klokken 10.00 – 15.00.

MED SILLEHOVED TIL CHRISTIANSØ.

Mødested. Billetkontoret ved Gudhjem Havn. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Tilbage 15.00.

En tur til Christiansø burde alle mennesker opleve. For dette miljø findes ikke andre steder i verden. Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, hvor skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler. Et enestående syn med næsten 3 meter lange sæler på nærmeste hold. På øerne er der også haver med eksotiske træer, og små damme med store sjældne frøer.

På den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.

Om slavernes liv, kapernes og om Danmarks første politiske fange.

De gamle huse, mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af sjove anekdoter og historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der bliver en time på egen hånd.

Pladsbestilling Christiansøfarten 56485176.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Lørdag den 22. august kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passeres en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 24. august kl. 10.00 – 12.30

VANDRETUR MED SILLEHOVED. NU BLOMSTRER LYNGEN I PARADISBAKKERNE.

Mødested: Parkeringspladsen ved Lisegård. Klintebyvej 3730 Nexø. Se efter skilte til Paradisbakkerne. Der skal regnes med kuperet terræn.

Paradisbakkerne er en af øens mest spændende og særprægede naturområder. Vi følger en sti gennem området og ser en af øens store og aktive rokkesten. Men herfra går det over stok og sten gennem mystiske sprækkedale til idylliske skovmoser og undervejs ses gamle stemvarder og der fortælles om gamle sagn og de historier der er knyttet til dette flotte naturområde. Den største oplevelse bliver nok synet af de vidtstrakte arealer med blomstrende lyng og store flokke af græssende får. Måske hører vi stadig vogterdrengene synge ligesom i gamle dage. Under alle omstændigheder er der mange svampe i skoven, og måske finder vi mange gode spisesvampe. Tag en pose eller kurv med.

Pris: 40.- kr.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 24. august kl. 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2. verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 25. august kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i hele verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsåler. En enestående oplevelse med næsten 3 meter lange sæler på nærmeste hånd.

På øerne er der idylliske haver med eksotiske træer, og små damme med store og sjældne frøer.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og hører om fæstningens gamle historie.

Om slaverne, kaperne og Danmarks første politiske fange. De mange bygninger, mure og bastioner bliver næsten lyslevende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

Pris. 50. - kr.(børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Tilmelding: Christiansøfarten 5648 5176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 26. august kl. 10.00 – 11.00.

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Onsdag den 26. august kl. 13.00 – 15.00.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passeres stejle fuglefjælde med ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det meget flotte landskab. På turen passeres det gamle Hammer Fyr og et gammelt og forladt stenbrud, hvor der

fortælles om den bornholmske stenindustris historie. Højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke landskab.

Pris. 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 27. august kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsættningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 28. august kl. 10.00 – 15.00.

MED SILLEHOVED TIL CHRISTIANSØ.

Mødested. Billetkontoret ved Gudhjem Havn. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Tilbage 15.00.

En tur til Christiansø burde alle mennesker opleve. For dette miljø findes ikke andre steder i verden. Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, hvor skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler. Et enestående syn med næsten 3 meter lange sæler på nærmeste hold. På øerne er der også haver med eksotiske træer, og små damme med store og sjældne frøer.

På den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.

Om slavernes liv, kapernes og om Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastioner bliver næsten lyslevende ved hjælp af sjove anekdoter og historier.

Den guidede tur varer 2 timer – der bliver en time på egen hånd.

Pladsbestilling Christiansøfarten 56485176.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Lørdag den 29. august klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passerer en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende

måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 31. august kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Denne vandretur er både en naturvandring og en byvandring. For vi skal også opleve byens smukke naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven ved mosen Gråmyr.

Gennem en sprækkedal finder vi bagdøren til Gudhjems idylliske miljø, men inden da har vi set den smukke natur, og er blevet hvirvlet i områdets ældgamle historie. Utallige bautasten fortæller om Gudernes hjem og kongens by i jernalderen og den sikre havn i vikingetiden. Det store sildemarked i middelalderen og via silderøgeriernes storhedstid i 1900 er vi tilbage til turisternes Gudhjem.

”Gudhjem er skabt af det stof som drømme er skabt af”.

Der er et net af mærkelige og underlige myter omkring Gudhjem, men edderkoppen der spinder dette net har kors på ryggen og hedder Østerlars rundkirke.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 31. august kl. 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie.

Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2. verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 1. september kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.
En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.
Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl safari”, hvor skibet sejler nær nogle skær med mange store gråsæler. En enestående oplevelse med næsten 3 meter lange sæler på nærmeste hånd.
På øerne er der små haver med eksotiske træer, og damme med store og sjældne frøer.
Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.
Om slavernes liv og om Danmarks første politiske fange.
De gamle huse, mure og bastioner bliver næsten lyslevende ved hjælp af sjove fortællinger og anekdoter.
Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.
Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Tilmelding: Christiansøfarten 5648 5176.
Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.
Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 2. september kl. 10.00 – 11.00.

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 3. september kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 4. september kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl safari”, hvor skibet sejler nær nogle skær med mange store gråsæler. En enestående oplevelse med næsten 3 meter lange sæler på nærmeste hånd.

På øerne er der små haver med eksotiske træer, og damme med store og sjældne frøer.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.

Om slavernes liv og om Danmarks første politiske fange.

De gamle huse, mure og bastioner bliver næsten lyslevende ved hjælp af sjove fortællinger og anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Tilmelding: Christiansøfarten 5648 5176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Lørdag den 5. september kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passeres en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 7. september kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passeres stejle fuglefjelde med ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det meget flotte landskab. På turen passeres det gamle Hammer Fyr og et gammelt og forladt stenbrud, hvor der

fortælles om den bornholmske stenindustris historie. Højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke landskab.

Pris. 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 7. september kl. 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 8. september kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler. En enestående oplevelse med næsten 3 meter lange sæler dyr nær hold.

På øerne er der yndige haver med eksotiske træer, og små damme med store sjældne frøer.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.

Om slaverne, kaperne og Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastioner bliver næsten levende ved hjælp af sjove historier og anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til skibet. Tilmelding: Christiansøfarten 5648 5176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 9. september klokken 10.00 – 11.00.

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 10. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsættningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 11. september klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Denne vandretur er både en naturvandring og en byvandring. For vi skal også opleve byens smukke naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven ved mosen Gråmyr.

Gennem en sprækkedal finder vi bagdøren til Gudhjems idylliske miljø, men inden da har vi set den smukke natur, og er blevet hvirvlet i områdets ældgamle historie. Utallige bautasten fortæller om Gudernes hjem og kongens by i jernalderen og den sikre havn i vikingetiden. Det store sildemarked i middelalderen og via silderøgeriernes storhedstid i 1900 er vi tilbage til turisternes Gudhjem.

”Gudhjem er skabt af det stof som drømme er skabt af”.

Der er et net af mærkelige og underlige myter omkring Gudhjem, men edderkoppen der spinder dette net har kors på ryggen og hedder Østerlars rundkirke.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 12. september 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passerer en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 14. september klokken 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passeres stejle fuglefjælde med ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det meget flotte landskab. På turen passeres det gamle Hammer Fyr og et gammelt og forladt stenbrud, hvor der fortælles om den bornholmske stenindustri historie. Højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke landskab.

Pris. 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 14. september kl. 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 15. september kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl.10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler. En enestående oplevelse med næsten 3 meter lange sæler på nærmeste hold.

På øerne er der små yndige haver med eksotiske træer, og damme med store sjældne frøer.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.

Om slaverne, kaperne og Danmarks første politiske fange.

De gamle huse, mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af sjove fortællinger og anekdoter fra ældre tider.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden.

Pladsreservation Christiansø farten: 56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 16. september kl. 10.00 -11.00

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 17. september kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens

dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 18. september kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Kystvejen Tejn – Gudhjem. Helligdomsvej 3760. I nærheden af Kunstmuseet. Husk godt fodtøj.

Døndalen med sine høje og lodrette klippevægge har landets største vandfald og den er en af øens smukkeste sprækkedale. Området er naturfredet. Den kalk- og næringsrige jordbund og mange fugtige områder skaber en frodig underskov og der er et rigt planteliv med over 350 fundne arter. Med duften af ramsløg i vore næser går vi gennem det flotte naturområde til vandfaldet, og bagefter følger vi en mindre sti op over dalen og oplever vandfaldet fra andre vinkler. Under turen passerer vi også et privat område, hvor en tidligere ejer for mange år siden udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Vi ser blandt andet en kinesisk vandgran, og en flot californisk kæmpe fyr, der også kaldes mammut træ.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 19. september klokken 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passerer en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 21. september kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med

ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det meget flotte landskab. På turen passerer det gamle Hammer Fyr og et gammelt og forladt stenbrud, hvor der fortælles om den bornholmske stenindustri historie. Højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke landskab.

Pris. 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 21. september kl. 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 22. september kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler. En enestående oplevelse med næsten 3 meter lange sæler på nærmeste hold.

På øerne er der små yndige haver med eksotiske træer, og damme med store sjældne frøer.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer og hører om fæstningens spændende historie.

Om slavernes liv, kapernes og Danmarks første politiske fange.

De gamle huse, mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af sjove fortællinger og anekdoter.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

Pris: 50.00 kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden. Pladsbestilling Christiansøfarten :
56485176

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 23. september kl. 10.00 – 11.00.

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælleres om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 24. september kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælleres om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passeres en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 25. september kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Denne vandretur er både en naturvandring og en byvandring. For vi skal også opleve byens smukke naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven ved mosen Gråmyr.

Gennem en sprækkedal finder vi bagdøren til Gudhjems idylliske miljø, men inden da har vi set den smukke natur, og er blevet hvirvlet i områdets ældgamle historie. Utallige bautasten fortæller om Gudernes hjem og kongens by i jernalderen og den sikre havn i vikingetiden. Det store sildemarked i middelalderen og via silderøgeriernes storhedstid i 1900 er vi tilbage til turisternes Gudhjem. ”Gudhjem er skabt af det stof som drømme er skabt af”.

Der er et net af mærkelige og underlige myter omkring Gudhjem, men edderkoppen der spinder dette net har kors på ryggen og hedder Østerlars rundkirke.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 26. september kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passeres en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 28. september kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Denne vandretur er både en naturvandring og en byvandring. For vi skal også opleve byens smukke naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven ved mosen Gråmyr.

Gennem en sprækkedal finder vi bagdøren til Gudhjems idylliske miljø, men inden da har vi set den smukke natur, og er blevet hvirvlet i området's ældgamle historie. Utallige bautasten fortæller om Gudernes hjem og kongens by i jernalderen og den sikre havn i vikingetiden. Det store sildemarked i middelalderen og via silderøgeriernes storhedstid i 1900 er vi tilbage til turisternes Gudhjem.

”Gudhjem er skabt af det stof som drømme er skabt af”.

Der er et net af mærkelige og underlige myter omkring Gudhjem, men edderkoppen der spinder dette net har kors på ryggen og hedder Østerlars rundkirke.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 28. september kl. 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie.

Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen”

som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 29. september kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested: Gudhjem havn ved billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl. 15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden.

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler. En enestående oplevelser med næsten 3 meter lange sæler på nærmeste hånd.

På øerne er der også mange små yndige haver med eksotiske træer, og damme med store sjældne frøer.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.

Om slavernes liv, kaperne og Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastioner bliver lyslevende ved hjælp af sjove anekdoter fra ældre tider.

Den guidede tur varer 2 timer. Der bliver 1 time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden.

Pladsbestilling: Christiansø farten 56485176.

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 30. september kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL SILDERØGERIERNE I HASLE.

Mødested. Silderøgerierne i Hasle. Søndre Bæk 3790 Hasle..

Fra havets sølv til guld. Ved de gamle museums røgerier vil der på en levende måde blive fortalt om den bornholmske silderøgnings historie, og fremvist de historiske bygninger hvor der stadig bliver røget sild med rigtigt brænde, ligesom i gamle dage. Vi ser også når de nyrøgede og gyldne sild er færdige og kommer friske fra ovnen og klare til at købes og spises. Der bliver også fortalt om baggrunden for navnet ”Sol over Gudhjem”, men her i byen kaldes en røget sild på rugbrød med en æggeblomme for solen over Hasle. I middelalderen havde Hasle et tysk sildemarked, og så kom 1800tallets mange røgerier med mængder af sild i Østersøen. I dag har fiskerne i Østersøen store problemer, og der fortælles om årsagen. I restaurationen kan man købe de røgede produkter eller tage dem med hjem.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Torsdag den 1. oktober kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTOR.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens

dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 2. oktober kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passerer en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 5. oktober kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det meget flotte landskab. På turen passerer det gamle Hammer Fyr og et gammelt og forladt stenbrud, hvor der fortælles om den bornholmske stenindustri historie. Højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke landskab.

Pris. 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Mandag den 5. oktober kl. 16.00 – 18.00.

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også

spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 6. oktober kl. 10.00 – 15.00.

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested. Gudhjem havn ved Billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl.15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden,

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler. En enestående oplevelse med næsten 3 meter lange sæler på nærmeste hånd.

På øerne er der også mange yndige haver med eksotiske træer, og små damme med store sjældne frøer. Christiansø er også en kendt fuglelokalitet, hvis vi er heldige myldrer det med fugle overalt.

Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie.

Om slaverne, kapernes og Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guide tur varer 2 timer. Der bliver en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden.

Pladsreservation Christiansøfarten 56485176.

Leder: naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 7. oktober kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Denne vandretur er både en naturvandring og en byvandring. For vi skal også opleve byens smukke naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven ved mosen Gråmyr.

Gennem en sprækkedal finder vi bagdøren til Gudhjems idylliske miljø, men inden da har vi set den smukke natur, og er blevet hvirvlet i områdets ældgamle historie. Utallige bautasten fortæller om Gudernes hjem og kongens by i jernalderen og den sikre havn i vikingetiden. Det store sildemarked i middelalderen og via silderøgeriernes storhedstid i 1900 er vi tilbage til turisternes Gudhjem.

”Gudhjem er skabt af det stof som drømme er skabt af”.

Der er et net af mærkelige og underlige myter omkring Gudhjem, men edderkoppen der spinder dette net har kors på ryggen og hedder Østerlars rundkirke.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 8. oktober kl. 10.00 – 12.30.

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTOR.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720 Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsættningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 9. oktober kl. 10.00 – 12.00.

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passerer en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Efterårsferie uge 42

Søndag den 11. oktober kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED GENNEM PARADISET TIL TROLDEMOSEN.

Mødested: På parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershus vej 3770 Allinge. Der skal regnes med ujævnt terræn. Turen egner sig ikke for barnevogne.

En sjov vandretur for børn og barnlige sjæle. Den spændende vandretur går først til en meget særpræget og frodig sprækkedal for foden af Hammershus. Bagefter forsætter turen gennem en gammel skov med mange krogede og underlige træer, og på et tidspunkt må vi smyge os gennem et underligt egetræ med mange stammer for at kunne fortsætte til troldenes mose. På turen finder vi penge træet hvor en ”trolde” har banket mønter i stammen, og hører mange spændende historier om trolde og gamle sagn, og naturligvis fortælles også historien om trolde ”krølle Bølle”.

En herlig tur med sjove historier, men der er også flotte naturoplevelser i vente, og endelig ser vi Hammershus fra nogle helt nye og meget flotte vinkler.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 12.oktober kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED PÅ HAMMERKNUDEN.

Mødested: Den store parkeringsplads ved kiosken på Hammerhavnen. Sænevej 7 3770 Allinge.

Sidevej Sandvig - Hammershus. Der skal regnes med kuperet terræn.

Tag lidt brød i lommen, vi skal fodre fisk under turen. Vandreturen er en bornholmsk klassiker og regnes for landets smukkeste. På ruten følger vi en sti højt oppe i terrænet, og oplever den smukke udsigt over klippekysten med Hammershus i det fjerne. Der passerer stejle fuglefjelde med ynglende alke og lomvier, og de mange skrigende måger skaber en flot lydkulisse i det meget flotte landskab. På turen passerer det gamle Hammer Fyr og et gammelt og forladt stenbrud, hvor der fortælles om den bornholmske stenindustri historie. Højdepunktet i flere henseender bliver nok den enestående udsigt fra toppen over Opal søen og det smukke landskab.

Pris. 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Mandag den 12.oktober kl. 16.00 – 18.00

MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE.

Mødested: Ved Rønne Kirke Sankt Nikolaj. Kirkepladsen 3700 Rønne.

Denne byvandring starter inde i Rønne Kirke. Når vi har set den smukke kirke følger vi i digteren og maleren Holger Drachmanns fodspor gennem den gamle by med sit virvar af små idylliske gader med sine gamle gadelamper, blankslidte brosten og små romantiske bindingsværks huse. Under turen besøger vi også en stor gammel privat købmandsgård og hører om dens spændende historie. Undervejs gennem de gamle gader fortælles også om 2.verdenskrig, og den tyske besættelse og hvordan øen kom til at spille en vigtig rolle som flugtvej til Sverige under krigen. Der er også spændende historier om de københavnske modstandsfolk med navnene ”Flammen og Citronen” som flygtede fra København til Sverige via Bornholm. Og om de såkaldte tyskertøser. Efter krigen bombede russerne Rønne og Nexø i majdagene 1945 og bagefter besatte de Bornholm. Mens resten af landet jublede over krigens afslutning græd bornholmerne, og der var mange tyverier og unge piger blev voldtaget af russerne.

Der fortælles også om de krav russerne stillede for at opgive Bornholm. En mosaik af spændende og tragiske historier gør denne byvandring til en meget stor oplevelse.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Tirsdag den 13.oktober kl. 10.00 – 15.00

OPLEV CHRISTIANSØ MED SILLEHOVED.

Mødested. Gudhjem havn ved Billetkontoret. Afgang skibet ”Ertholm” kl. 10.00. Hjem kl.15.00.

En tur til Christiansø burde alle opleve for dette miljø findes ingen andre steder i verden,

Hvis vejret tillader det laver vi også ”Sæl Safari”, og skibet sejler nær nogle små skær med mange store gråsæler. En enestående oplevelse med næsten 3 meter lange sæler på nærmeste hånd.

På øerne er der også mange yndige haver med eksotiske træer, og små damme med store sjældne frøer. Christiansø er også en kendt fuglelokalitet, hvis vi er heldige myldrer det med fugle overalt. Under den guidede tur besøger vi begge beboede øer, og hører om fæstningens spændende historie. Om slaverne, kapernes og Danmarks første politiske fange. De gamle huse, mure og bastioner bliver levende ved hjælp af sjove anekdoter.

Den guide tur varer 2 timer. Der bliver en time på egen hånd.

Pris: 50.- kr. (børn under 7 år gratis) + billet til båden.

Pladsreservation Christiansøfarten 56485176.

Leder: naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Efter den guidede tur er Christiansø Gæstgiveri parat til at servere en lækker sildetallerken, hvor man får lejlighed til at smage Ruths Kryddersild, som bliver produceret på Christiansø.

Bordbestilling kan foretages til guiden under overfarten.

Onsdag den 14.oktober kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.

Mødested. Parkeringspladsen ved Døndalen. Kystvejen Tejn – Gudhjem. Helligdomsvej 3760. I nærheden af Kunstmuseet. Husk godt fodtøj.

Døndalen med sine høje og lodrette klippevægge har landets største vandfald og den er en af øens smukkeste sprækkedale. Området er naturfredet. Den kalk- og næringsrige jordbund og mange fugtige områder skaber en frodig underskov og der er et rigt planteliv med over 350 fundne arter. Med duften af ramsløg i vore næser går vi gennem det flotte naturområde til vandfaldet, og bagefter følger vi en mindre sti op over dalen og oplever vandfaldet fra andre vinkler. Under turen passerer vi også et privat område, hvor en tidligere ejer for mange år siden udplantede 150 forskellige arter af eksotiske træer fra hele verden. Vi ser blandt andet en kinesisk vandgran, og en flot californisk kæmpe fyr, der også kaldes mammut træ.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Torsdag den 15.oktober kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTES.

Mødested: Den store parkeringsplads ved Ekkodals Restaurationen. Ekkodalsvejen 5 3720

Aakirkeby. Sidevej landevejen Almindingen – Aakirkeby. Der skal regnes med et kuperet terræn under turen.

Den store sprækkedal er kendt for sit fine ekko, men der er også en mere ukendt verden med store klippeformationer og mærkelige grotter. På vandreturen ser vi en gammel hellig kilde og prøver ekkoet. Bagefter følger vi en to tusind år gammel hulvej, som fører op til murene af en gammel borg, som også blev brugt i vikingetiden. På turen gennem Almindingen fortælles om skovens historie og hvordan Naturstyrelsen i vore dage planter skoven mere naturligt. Vi hører om skovens dyreliv og årsagen til udsætningen af de store bisonokser. På den sidste del af turen passerer en smal sprækkedal med store nedstyrtede klipper, som danner mærkelige huler og grotter.

Pris: 40.00 kr.(børn under 7 år gratis)

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Fredag den 16.oktober kl. 10.00 – 12.30

MED SILLEHOVED TIL GUDHJEM. PÅ TOPPEN AF BYEN VENTER EVENTYRET.

Mødested: Parkeringspladsen ved Nørre Sand 3760 Gudhjem. Skråt overfor Oluf Høst Museet.

Denne vandretur er både en naturvandring og en byvandring. For vi skal også opleve byens smukke naturområder med den flotte klippekyst, højdedraget Bokul og naturskoven ved mosen Gråmyr. Gennem en sprækkedal finder vi bagdøren til Gudhjems idylliske miljø, men inden da har vi set den smukke natur, og er blevet hvirvlet i områdets ældgamle historie. Utallige bautasten fortæller om Gudernes hjem og kongens by i jernalderen og den sikre havn i vikingetiden. Det store sildemarked i middelalderen og via silderøgeriernes storhedstid i 1900 er vi tilbage til turisternes Gudhjem.

”Gudhjem er skabt af det stof som drømme er skabt af”.

Der er et net af mærkelige og underlige myter omkring Gudhjem, men edderkoppen der spinder dette net har kors på ryggen og hedder Østerlars rundkirke.

Pris: 40.- kr.(børn under 7 år gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved.

Lørdag den 17.oktober kl. 10.00 – 12.00

MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS.

Mødested: Parkeringspladsen ved Hammershus. Hammershusvej 3770 Allinge.

Turen er ikke egnet for barnevogne for undervejs til borgen skal der passeres en trappe med mange trin.

På denne tur til Hammershus skal vi først på en lille naturvandring og se det særprægede klippeparti med navnet Løve – og Kamelhovederne og den smukke kyststrækning. Efter opstigningen til borgen finder vi en skjult bagdør og står pludselig midt inde på den gamle borg. Her begynder en rundvisning, og der fortælles om borgens historie gennem middelalderen. På en underholdende måde bliver der fortalt om forsvaret af borgen, hvordan sov man og hvad spiste og drak folk dengang.

Der findes også mærkelige symboler på mure og klipper og vi hører om deres historie. Hvorfor havde Hammershus en vigtig rolle under de baltiske korstog og har tempelridderne været på øen? Hør historien om det indhuggede kors og den grusomme historie om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldts flugt fra deres fængsel en nat i 1661.

En sjov og lærerig tur for hele familien. I øvrigt var der i middelalderen biologiske renseanlæg og rum med fjernvarme på Hammershus.

Pris: 40.- kr. (børn under 7 år er gratis).

Leder: Naturvejleder Søren P. Sillehoved

Dette er den sidste offentlige vandretur i 2015.